

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΡΟΤΑ!

Δυναμώνουμε την οργάνωση και τους αγώνες μας

Ενισχύουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη

ΔΗΜΟΣΙΟΪΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

31 ΟΚΤΩΒΡΗ 2024

από 8.00 έως 19.00

Αμφ. Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, στάση μετρό Εθν. Άμυνα)

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής γίνονται, με έξι (6) μήνες καθυστέρηση(....) , σε μια περίοδο όπου ως εργαζόμενες /οι μηχανικοί στο δημόσιο βιώνουμε την ολοένα εντεινόμενη εργασιακή, υπηρεσιακή και επιστημονική μας απαξίωση:

- ⇒ Το ονομαστικό εισόδημά μας, συνυπολογιζόμενου του νέου επιδόματος (....) 6 % βρίσκεται στα επίπεδα του 2004, ενώ **η αγοραστική μας δύναμη** στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990.....Αν συνυπολογίσουμε τη συνεχιζόμενη μνημονιακή περικοπή/κλοπή του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού όπως και του επιδόματος αδειάς, **υποχωρούμε ως αγοραστική δύναμη στη δεκαετία του '80**. Σε αυτήν την πραγματικότητα, με τον πραγματικό πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης να έχει ξεπεράσει αθροιστικά από το 2020 το 130%, η κυβέρνηση αποκαλεί «αύξηση» την οριζόντια προσθήκη των 20 ευρώ το μήνα και μας καλεί να μειώσουμε τιςμειώσεις με το κυνήγι των προαποφασισμένων «bonus» για τους πρόθυμους ημετέρους ...
- ⇒ Η **υποστελέχωση, η εντατικοποίηση, η πολυνομοθεσία**, η κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών και η **διάλυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, επιταχύνουν την παράδοση του αντικείμενου της εργασίας μας στους επιχειρηματικούς ομίλους, με προκλητικά μεγαλύτερο κόστος για τον απλό πολίτη, τόσο σε χρήμα (βλέπε π.χ. τη νέα παραχώρηση – σκάνδαλο της Αττικής Οδού, ΣΔΙΤ), όσο ακόμη και σε ανθρώπινες ζωές (Τέμπη, Θεσσαλία, Θράκη, Εύβοια, Μάτι κ.ά.)**. Οι ελάχιστες, μπροστά στις ανάγκες, προσλήψεις, παρουσιάζονται θρασύτατα ως «επίλυση», ενώ δεν καλύπτουν ούτε τις συνταξιοδοτήσεις. **Η μαζική μη αποδοχή των θέσεων και οι παραιτήσεις λόγω των εργασιακών συνθηκών, σε συνδυασμό με τους εξευτελιστικούς μισθούς, αποδεικνύει τα αυτονόητα....**
- ⇒ Το αντικείμενο της δουλειάς μας **αντί για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος** και την κάλυψη, με τον οικονομικότερο τρόπο για τους φορολογούμενους, των **κοινωνικών αναγκών**, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε «διεκπεραίωση επενδυτικών σχεδίων» μεγαλοεπενδυτών - αρπακτικών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες να φορτώνονται στις πλάτες μας.
- ⇒ Σε αυτό το έδαφος αξιοποιείται ως **εργαλείο αποδοχής (υποταγής) της αθλιότητας η αντιδραστική «αξιολόγηση/στοχοθεσία»**, που αφενός προσπερνά την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών, αφετέρου θεσμοθετεί αυθαίρετα, αόριστα, αδιαβάθμητα και μη μετρήσιμα κριτήρια. Ειδικά για την περίπτωση εργαζόμενων επιστημόνων, όπως οι διπλωματούχοι **μηχανικοί, η αξιολόγηση του έργου τους με αόριστα οριζόμενες «δεξιότητες» απλώς καταδεικνύει τη γελοιότητα, αλλά και τις πραγματικές στοχεύσεις της μεθόδευσης.**

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Για την πραγματικότητα που ζούμε, πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την **εφαρμοζόμενη πολιτική**, δεν ευθύνεται η «αστοχία», η «ανικανότητα» ή ακόμη περισσότερο η «ιδεολογία» κυβερνήσεων και υπουργών, όπως πολύ βολικά καταλογίζουν **όσοι επιδιώκουν να αποκρύψουν** τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέτρο ή νόμος που στρέφεται κατά των δικαιωμάτων μας, κάθε ρύθμιση που μας καθιστά φτηνό επιστημονικό προσωπικό, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργοδότη και σχέση εργασίας, μεταφράζεται σε νέα προκλητικά κέρδη για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους.

Εκεί κατατείνουν όλες οι αντιλαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που υλοποιούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, όπως:

- ▶ Η παραπέρα εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση του βασικού αγαθού του νερού, με την ανάθεση της διαχείρισης των υδάτων σε ΑΕ (ν. 5106/2024).
- ▶ Η προώθηση της «απελευθέρωσης» στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποκορύφωμα την ίδρυση του ληστρικού μηχανισμού (χρηματιστήριο ενέργειας) με τον ν. 4512/2018 με την ακόλουθη, ελέω ιδιωτικοποίησης, εκτόξευση των τιμών.
- ▶ Η κατάργηση των ελέγχων αυθαιρέτων με το νόμο 5106/2024 και βαφτίζοντάς το «αυστηροποίηση».
- ▶ Οι τροποποιήσεις του ΝΟΚ και του Ν.4495/2017, με την κατάργηση και των υποτυπωδών ελέγχων που είχαν παραμείνει για τη διευκόλυνση της έκδοσης αδειών έργων που αφορούν «στρατηγικές» επενδύσεις.
- ▶ Οι συνεχείς παρατάσεις της διοικητικής υποστήριξης των υποστελεχωμένων ΥΔΟΜ με στόχο την αποδυνάμωσή τους, την εξαφάνισή τους και τελικώς την παράδοσή στους αναπτυξιακούς οργανισμούς.
- ▶ Η ανάθεση της επίβλεψης μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς (Υπουργικές Αποφάσεις για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης στις Μελέτες).
- ▶ Ο ν. 4782/2021 τροποποίηση του Ν. 4412/2016 για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων.
- ▶ Η νομοθεσία για αναπτυξιακούς οργανισμούς και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες.
- ▶ Ο δήθεν εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας με αποκλειστικό γνώμονα τις «επενδύσεις» σε βάρος του περιβάλλοντος.
- ▶ Ο νόμος – έκτρωμα 4808/21 (Χατζηδάκη) που αξιοποιεί όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και το προχωράει πολλά βήματα μπροστά.
- ▶ Οι συνεχείς αναμορφώσεις του ασφαλιστικού, με την «ανταποδοτικότητα» και το «τζογάρισμα» των αποθεματικών, που μειώνουν συνεχώς τις συντάξεις (που η απονομή τους ξεπερνά τα 5 χρόνια...).

Η πολιτική αυτή ΔΕΝ είναι «ορφανή». Είναι η **πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων** που υπηρετούν η Ευρ. Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου. Η πολιτική αυτή γεννάει διαρκώς **κρατικά εγκλήματα** όπως στα Τέμπη, στη Θεσσαλία και τη Μάνδρα, στην Εύβοια, στη Θράκη και το Μάτι. Μετατρέπει κοινωνικά δικαιώματα όπως η υγεία και η παιδεία, αλλά και κοινωνικά αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια, σε πανάκριβα εμπορεύματα.

Είναι η ίδια πολιτική που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝεΑρ και των υπόλοιπων κομμάτων του κεφαλαίου που στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στο πλευρό ΝΑΤΟ –ΗΠΑ & ΕΕ, σε δύο πολέμους, σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Είναι η πολιτική που βαφτίζει «εθνικό» συμφέρον τα κέρδη των ομίλων για να δικαιολογήσει τη **μετατροπή όλης της χώρας σε βάση των ΗΠΑ –ΝΑΤΟ**, τη συμμετοχή στη **γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα και εξοπλισμού στην Ουκρανία**. Είναι η πολιτική που καθιστά όλους μας συνένοχους στη σφαγή και τη χώρα μας στόχο αντιποίνων στην επερχόμενη ευρύτερη **πολεμική ανάφλεξη**.

Συνένοχοι οι παρατάξεις της πλειοψηφίας που είχαν την ευθύνη της Διοίκησης

Απέναντι σε όλα αυτά, όλες οι άλλες παρατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση, Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - ΔΚΜ, Ενωτική Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση – ΕΔΑΚ και Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία) **βάζουν πλάτη** και ουσιαστικά **λειτουργούν ως μακρύ χέρι της κυβέρνησης**, περιορίζοντας τις όποιες διεκδικήσεις στο **ρεαλισμό της υποταγής και της συναλλαγής, που τελικά μας οδηγεί από ήττα σε ήττα**. Ενώ διαμαρτύρονται ή καταγγέλλουν τις επιπτώσεις, στηρίζουν τη στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ (και λοιπών) που βρίσκεται πίσω από τις εφαρμοζόμενες αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο. Φυσικά δεν βγάζουν άχνα για την αντιδραστική και ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση»....

Απέφυγαν τη μαζική ζωντανή λειτουργία της Ένωσης, γιατί στην πράξη δεν πιστεύουν στη δύναμη των αγώνων μας. Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, όπως άλλωστε και η Π.Ο., την οποία διοικεί ή ίδια πλειοψηφία, σιώπησε εκκωφαντικά σε μια σειρά ζητήματα - κρατικά εγκλήματα που αναδεικνύουν ότι η πολιτική που μας απαξιώνει ως εργαζόμενους είναι η ίδια πολιτική που στρέφεται κατά των δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπονόμευσαν ακόμη και θετικές πρωτοβουλίες, όπως οι κινητοποιήσεις των επτά ομοσπονδιών, με την εμμονή σε συντεχνιακές διεκδικήσεις χωρίς καν στοιχειώδες σχέδιο για την επίτευξη των, όποιων, στόχων.

Έχουν επιλέξει τη «γραμμή» της **ουσιαστικής σύμπλευσης** με τις νυν και πρώην κυβερνητικές παρατάξεις. Αρκούνται στις **άνευρες φραστικές καταγγελίες των επιπτώσεων** της κυβερνητικής πολιτικής, (τόσο ...εύστοχες που προσυπογράφονται, κατά κόρον, και από την κυβερνητική παράταξη), σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ...πολύχρωμη διαπαραταξιακή ηγεσία του ΤΕΕ που, χρόνια τώρα, λειτουργεί στην υπηρεσία των μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων... Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από τη συνυπογραφή από τις συγκεκριμένες παρατάξεις όλων των αποφάσεων, απολογισμών και προγραμμάτων (μη) δράσης... **Δεν είναι τυχαίο που σε επίπεδο Αττικής, όπου η κυβερνητική παράταξη διέθετε στο απερχόμενο νο 11μελές ΔΣ δύο (2) μέλη, δεν πέρασε καμία απόφαση (μη) δράσης χωρίς τη συνυπογραφή της....**

Η όλη δράση περιορίζεται σε **εθιμοτυπικές συναντήσεις** με υπουργούς και θεσμικούς παράγοντες έως και επισκέψεις στις Βρυξέλλες ακόμα και σε ορκισμένους εχθρούς των δημοσίων υπαλλήλων, ελεγχόμενους για «οικονομικές παρατυπίες», για λόγους που όλους θα έπρεπε να μας βάλουν σε σκέψεις. **Οι, όποιες, διεκδικήσεις περιορίζονται στις δήθεν «εφικτές», συντεχνιακών, κυρίως, αιτημάτων που, αφενός δεν απαντάνε στον πυρήνα των προβλημάτων μας και αφετέρου δεν θίγουν την πολιτική που τα δημιουργεί.** «Εναντιώνονται» στα λόγια στα ατομικά μισθολόγια και τα bonus της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή στην πράξη μπαίνουν στη διαπραγμάτευση για τη «δίκαιη» απόδοση επιδομάτων, πίσω από τη συζήτηση για το «κλαδικό» μισθολόγιο.

Τα διάφορα bonus δε συνιστούν σε καμία περίπτωση μόνιμη “παροχή” προς τους εργαζόμενους, καθώς η κυβέρνηση μπορεί να αυξομειώνει κάθε χρόνο τον πήχη των στόχων ή ακόμη και να τα κόβει τελείως ανάλογα με τα «δημοσιονομικά περιθώρια». Όσοι συνάδελφοι σήμερα θα πάρουν κάποιο μόνους, αύριο με τον ίδιο αυθαίρετο τρόπο μπορεί να βρεθούν εκτός! Η διεύρυνση της εφαρμογής αυτών των συστημάτων θα δημιουργήσει νοσηρό εργασιακό περιβάλλον στις υπηρεσίες, θα ενταθεί ο ανταγωνισμός, ο ατομικισμός και εντατικοποίηση της εργασίας.

Αντί να οργανώνεται η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση/οργάνωση/κινητοποίηση των συναδέλφων, επιλέγεται/προτάσσεται η ανακοίνωση και μόνο, απλά της προκήρυξης απεργίας – ουσιαστικά αποχής από διάφορα καθήκοντα προκειμένου να δηλωθεί η «αντίδρασή» μας στις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις. Μια μορφή που ανάγουν σε «ύψιστη» μορφή αγώνα και πίεσης, παρόλο που η πράξη έχει αποδείξει την αναποτελεσματικότητά της. Ταυτόχρονα, δηλώνουν ανοιχτά ότι **αποφεύγουν να έρθουν σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν να μας δοθούν τα «δωράκια», τα οποία διεκδικούν και τάζουν (αποθεματικό, πόρος).** Κανένα τέτοιο «δωράκι» όμως δεν αναπληρώνει στο ελάχιστο τις τεράστιες απώλειες που έχουμε υποστεί όλη την προηγούμενη δεκαετία απ’ τις περικοπές στους μισθούς και τη σημερινή ακρίβεια.

Αυτή είναι η κοινή αντίληψη για το εργατικό κίνημα που επέτρεψε τα τελευταία χρόνια στην ΕΜΔΥΔΑΣ να «συγκυβερνούν» οι «αριστεροί» της Συσπείρωσης (που πλέον συνεργάζονται με τους «αριστερούς» της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας) με τους «δεξιούς» της ΔΚΜ, που όλοι μαζί κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση της «Δεξιάς», διαφημίζοντας τα κέρδη της «διαβούλευσης» με τον εκάστοτε υπουργό. **Έφτασαν στο ύψιστο σημείο εμπαιγμού, όταν την απαίτηση της κυβερνητικής ΔΚΜ για εκ νέου αναβολή των εκλογών (που ήδη είχαν αναβληθεί επί έξι(6) μήνες, την μετέφερε στην εκλογολογιστική μας συνέλευση ο επικεφαλής της πλειοψηφούσας μέχρι σήμερα Α.Α. Συσπείρωσης και πρόεδρος της Π.Ο.....**

Δώσε δύναμη στη δύναμη σου!

Είναι ώρα να πούμε «ως εδώ» στους εργολάβους λύσεων που ουσιαστικά υπονομεύουν τον λαϊκό αγώνα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωματείο αγωνιστικό, που να διεκδικεί ότι έχει ανάγκη για να ζει ένας εργαζόμενος σύμφωνα με τις δυνατότητες της εποχής.

Γι' αυτό στις εκλογές της 31ης Οκτώβρη μπορούμε και πρέπει να καταδικάσουμε αυτή την πολιτική και όσους την υπηρετούν και την «ξεπλένουν».

Σε καλούμε να στηρίξεις αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της “ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” που όλο το προηγούμενο διάστημα σε συμπόρευση με τα ταξικά σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πρωτοστάτησαν για να παρεμποδίσουν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, να οργανωθεί η αντίσταση, οι αγώνες, η λαϊκή αντεπίθεση, για να μη γίνουμε θυσία στην ανάπτυξή τους, την πολιτική της Ε.Ε και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν.

Η επίθεση σε βάρος μας δεν πρόκειται να σταματήσει, αν δεν τη σταματήσουμε εμείς, αν δεν οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζομένων, όλη την προηγούμενη 15ετία της κρίσης, των Μνημονίων και της πανδημίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα σήμερα.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που αγωνιά για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με το σύνολο των πολιτικών εκτιμήσεων μας, να συμπορευτεί με τις ταξικές δυνάμεις, στην ΕΜΔΥΔΑΣ, να κινηθεί στο δρόμο μαζί με τον ταξικό πόλο του κινήματος, να δώσει ώθηση στον ταξικό αγώνα συμβάλλοντας στην αλλαγή συσχετισμού στο κίνημα.

Δυναμώνουμε τον αγώνα και παλεύουμε για:

- Αύξηση 20% στους δημοσίους υπαλλήλους. Επαναφορά του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού, χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων.
- Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας με ταυτόχρονη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με κρατική χρηματοδότηση. Μαζικές προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στο σύνολο των υπηρεσιών.
- Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, κανένας αναπτυξιακός οργανισμός!
- Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους. Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ανθυγιεινό επίδομα για όλους όσους εργάζονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον.
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
- Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Εκπαίδευση για όλους. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης και όλων των ταξικών εμποδίων και φίλτρων που μπαίνουν στην εκπαίδευση.
- Ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, για όλους, για την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών σε σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης – θεραπείας – αποκατάστασης. Υγεία κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
- Νομική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης λαϊκής κατοικίας, όχι στις εξώσεις και στους πλειστηριασμούς. Ουσιαστική επιδότηση ενοικίου. Ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών, λαϊκών αναγκών, επανασύσταση του ΟΕΚ και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος. Άτοκα δάνεια για τους δικαιούχους.
- Απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους που οργανώνουν ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού. Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στη χώρα μας. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Λεφτά για μισθούς - Παιδεία - Υγεία! Έξω η Ελλάδα απ' του πολέμου τα σφαγεία!

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΕ-ΝΑΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

<https://dem-emdydas.blogspot.com/>